



## Clubvlucht Rotterdam 4 juni 2023

Auteur: Peter Bouwman

Soms moet je even wachten, maar dan wordt 't ook wat. Eind maart is de voorgenomen clubvlucht naar Rotterdam gecancelld vanwege het weer. Maar op deze zonovergoten zondag zijn de weergoden geen spelbeker en gaan we met de 4 MVA kisten op weg naar Rotterdam (EHRD).

De deelnemers:

PH-CVT : Michael Bordeaux en Jan ter Bork met Jan Prins als passagier

PH-VTB : Flip de Granada en Hans van der Brugh

PH-VTA : John Olierook en Maarten van veen

PH-AVB : Rob Strik en Frederik Groeman met Peter Bouwman als passagier

De PH-MKP zou ook meegaan, maar wegens een technisch probleem kon dat helaas niet doorgaan.



Iedereen heeft netjes op tijd z'n handling request aan de Vliegclub Rotterdam gezonden, zodat we daar welkom zijn. En wat we met clubvluchten niet vaak doen, maar nu wel: we hebben tijden afgesproken waarop we gepland op Rotterdam aankomen (de ETA dus). En dat met 10 minuten tussenpozen, zodat we rond het vliegveld ruime separatie hebben. En die afspraak komt heel goed van pas blijkt later. Wat ook goed van pas komt is dat Rotterdam-kenner Maarten van Veen vooraf nog een keer met ons doorneemt waar je in de holding kunt worden gezet.

En zo wordt de vlucht onverwacht een mooie oefening RT op een gecontroleerd veld. De VTB moet drie rondjes in de holding, de AVB moet even cirkelen buiten de CTR voordat ze klaring krijgen om via Mike verder te gaan. De CVT moet een holding maken. De enige die (als de schrijver het zich goed herinnert) in één keer naar het veld kan is de VTA. Het is heel druk op het veld met grote kisten (Transavia blijkt hier wel te vliegen) en veel kleine kisten en alles waar tussenin zit. Bewondering voor de mensen op de toren van Rotterdam die in een razend tempo alles in goede banen weten te leiden.





Het welkom bij de Vliegclub Rotterdam is meer dan hartelijk en prima geregeld. De lunch op het terras is helemaal okee. Mooi om te zien hoe deze grote vliegclub haar zaken geregeld heeft. Met veel vrijwilligers, zoals achter de bar en in de keuken. Eigenlijk zijn we als Vliegclub Teuge dan wel verwend met Take Off naast ons.

Terug naar Teuge, kisten wassen en op naar de bitterballen. En op het terras al vast vooruit kijken naar de komende clubvlucht naar Salzburg waar meerdere van de deelnemers van vandaag ook bij aanwezig zijn. Het zijn mooie vliegtijden! En gelukkig hebben we de foto's nog.

